

Waarom geloof je wat je gelooft?

Veel mensen geloven dingen vanwege hun opvoeding, cultuur en traditie. Zelfs als datgene waarin u bent opgegroeid de waarheid is, is het belangrijk dat u de feiten en bewijzen met betrekking tot uw geloof kent, anders loopt uw geloof het risico te worden geschokt.

Heeft iemand u ooit gevraagd: "Waarom bent u een Christen?", of "Waarom gelooft u wat u gelooft?" Misschien bent u uitgedaagd met vragen of heeft u zichzelf zelfs vragen gesteld als: "Hoe weet ik dat Jezus uit de dood is opgestaan?", of: "Waarom geloof ik in de Bijbel?" Misschien heb je je afgevraagd hoe we kunnen weten of er überhaupt een God bestaat? We moeten antwoorden op deze vragen hebben.

Christenen kunnen vaak niet uitleggen waarom ze geloven wat ze geloven, en toch moedigt de Bijbel zelf ons aan om te weten waarom we geloven wat we geloven, en om bereid te zijn dit te ondersteunen (redenen te geven voor ons geloof).

1 Petrus 3:15 KJVS

Maar heilig de Heer God in uw hart en wees altijd bereid om met zachtmoedigheid en vrees een antwoord te geven aan iedereen die u een reden vraagt voor de hoop die in u is:

1 Petrus 3:15 AMPC

Maar zet Christus in uw hart apart als heilig [en erken Hem] als Heer. Wees altijd bereid een logische verdediging te bieden aan iedereen die u vraagt rekenschap af te leggen van de hoop die in u leeft, maar doe dit hoffelijk en respectvol.

Elke gelovige moet redelijke en logische antwoorden kunnen geven op vragen over zijn geloof. Dit betekent niet dat u een Ph.D. in Bijbelstudies, maar als gelovigen moeten we weten waarom we geloven wat we geloven en we moeten het aan anderen kunnen uitleggen op een manier die zij kunnen begrijpen. Het Bijbelvers hierboven zegt ook dat we op een hoffelijke en respectvolle manier uitleg moeten geven over ons geloof. Met andere woorden: hoewel de verklaring voor ons geloof aanstootgevend kan zijn, moeten we deze op een manier presenteren die niet aanstootgevend is. Dit laat ons zien dat we de waarheid moeten kennen en dat we over een paar mensen en communicatieve vaardigheden moeten beschikken om ons te helpen de waarheid op een liefdevolle manier te delen (Efeziërs 4:15).

Jeremia 29:13 NBV

En u zult mij zoeken en vinden, terwijl u met heel uw hart naar mij zult zoeken.

Jeremia 29:13 NLT

Als je me met heel je hart zoekt, zul je me vinden.

Jij kunt God kennen! Je hoeft alleen maar te zoeken! En God heeft het voor ons gemakkelijk gemaakt om erachter te komen wie Hij is, omdat Hij Zichzelf op vele manieren aan de mensheid heeft geopenbaard. Hij verbergt zich niet voor ons, maar heeft Zichzelf aan ons geopenbaard. We kunnen bewijs van God vinden in de filosofie, wiskunde, wetenschap, logica, biologie, geschiedenis en op zoveel andere manieren. Er zijn zoveel mensen in de wereld met verschillende interesses en denkwijzen, dat God Zichzelf in Zijn wijsheid op verschillende manieren aan de wereld heeft geopenbaard. Als we werkelijk zoeken en zoeken, zullen we Hem vinden.

Vragen ter reflectie (als je al in Jezus gelooft)

1. Heeft u zich ooit afgevraagd – of bent u door iemand anders geconfronteerd - waarom u gelooft wat u gelooft? Wat zou jouw antwoord zijn?
2. Heeft u ooit gedacht of gevoeld dat van christenen wordt verwacht dat zij “gewoon geloof hebben”, en dat er geen logische verklaring of wetenschappelijke basis bestaat voor het geloof in het christendom? Hoe voel je je daarbij?
3. In deze sessie bespraken we het feit dat er redenen zijn voor ons geloof, en dat we die kunnen en moeten kennen en aan anderen kunnen uiten. We hebben gezien dat God het, in Zijn liefde voor ons, mogelijk heeft gemaakt om Hem te vinden. Welke invloed heeft dit op de manier waarop u God ziet en op uw relatie met Hem?
4. Als u een logische en redelijke verklaring voor uw geloof zou hebben, zou u dan meer vertrouwen hebben in het delen van uw geloof met ongelovigen?

Vragen ter reflectie (als je nog niet overtuigd bent om in Jezus te geloven)

1. Heb je je ooit afgevraagd of God bestaat of niet?
2. Denk je dat het mogelijk is om zeker te weten of God bestaat of niet?
3. Als u, zonder redelijke twijfel, het bewijs kon vinden dat God bestond, zou u dat bewijs dan aanvaarden en proberen Hem te leren kennen?