

Waarom zou ik geloven dat God bestaat?

Aanbevolen video's om mee te beginnen:

Kunnen we God uitleggen zonder in de Bijbel te beginnen?

<https://www.youtube.com/watch?v=OpukN0jRMhM>

Wat is het sterkste argument dat het bestaan van God ondersteunt?

<https://www.youtube.com/watch?v=q-zWCd6Dndw>

Laten we eerlijk zijn: 'Je moet gewoon vertrouwen hebben' is geen goed antwoord voor mensen die graag nadenken en die oprecht antwoorden willen vinden. Als christenen moeten we logica en rede niet opgeven – omdat geloof zowel logisch als redelijk is. Veel mensen die in God geloven, zijn niet in staat concrete redenen te geven waarom zij geloven. Velen zullen hartstochtelijk zeggen dat "zij weten, dat zij weten, dat zij weten" dat God bestaat. Ze zouden beweren dat ze een 'persoonlijke relatie' met hem hebben. Maar afgezien van enkele gevoelens en enkele persoonlijke ervaringen, hebben ze geen enkel bewijs dat anderen zou kunnen helpen geloven.

De God van de Bijbel heeft zichzelf duidelijk gemaakt voor iedereen die Hem werkelijk zoekt. Jezus zei dat als we zoeken, we zullen vinden (Matteüs 7:7-8). God heeft zichzelf aan ons geopenbaard in de natuur, de wetenschap, de filosofie, de geschiedenis en via de Bijbel. Je hebt misschien vragen, maar er zijn antwoorden - als je bereid bent te zoeken. Bij 'zoeken' zijn zowel verlangen als inspanning betrokken. In de Bijbel zegt God: "Je zult Mij zoeken en vinden; als je Mij met heel je hart zoekt, zal Ik door jou gevonden worden" (Jeremia 29:13-14). Als we God echt willen kennen en bereid zijn moeite te doen om de waarheid te zoeken, zullen we Hem vinden.

Er zijn veel boeken geschreven waarin de vraag naar het bestaan van God wordt onderzocht. Veel van deze boeken verschaffen en onderzoeken belangrijk

bewijsmateriaal en bieden enkele nuttige conclusies. In dit onderzoek zijn we nog maar de oppervlakte van het onderwerp aan het schetsen! Voor iedereen die meer wil weten, kunnen we www.bethinking.org aanbevelen voor verdere studie.

Voordat we het bewijs onderzoeken, wil ik u een heel belangrijke vraag stellen: **als u voldoende bewijs voor het bestaan van God zou krijgen, zou u dat dan aanvaarden?** Velen ontkennen en debatteren over het bestaan van God vanuit emotioneel oogpunt. Bewijs is niet emotioneel. Bij het zoeken naar de waarheid mogen we niet toestaan dat emoties ons oordeel vertroebelen. Sommige mensen verwerpen het idee van God, ongeacht welk bewijs ze zien. Ze hebben in hun hart besloten dat ze niet in God zullen geloven, wat er ook gebeurt. Dat is dwaasheid.

Vraag jezelf af: als er bewijs is dat bewijst dat God bestaat, zou ik dat dan accepteren? Niet, waarom?

Als God bestaat, wat betekent dat dan voor mij?

Je zou kunnen denken dat dit geen belangrijk onderwerp is, maar de vraag naar het bestaan van God is belangrijk omdat de implicaties eeuwig zijn. Dit is een onderwerp waar we allemaal over moeten nadenken, bestuderen en tot een conclusie moeten komen.

Als God niet bestaat, dan is de mensheid slechts het resultaat van een reeks toevallige mutaties. Als dit werkelijk het geval is, heeft niemand enige verplichting om volgens objectieve morele richtlijnen te leven. Moraal en waarden zouden daarom relatief of fluïde zijn – gedefinieerd op basis van individuen of sociale groepen. Als er geen

Schepper is, moeten de concepten van 'doel', 'betekenis' en zelfs de waarde van het menselijk leven ook ophouden te bestaan. Als er geen God is, heeft het leven geen ander doel en geen andere betekenis dan een korte tijd te bestaan voordat het volledig verdwijnt. Het leven heeft in zo'n geval geen waarde.

Maar als God bestaat, moeten we voor ons doel naar God opzien, en zijn we verantwoordelijk voor het volgen van alle morele wetten en waarden die Hij ons heeft gegeven. Sommige mensen verwerpen het bestaan van God omdat ze de manier waarop ze leven niet willen veranderen; ze willen zich niet onderwerpen aan een hogere macht voor leiding en verantwoordelijkheid. Ze willen hun eigen ding doen.



In oktober 2008 werd bij een stadsbrede campagne in Londen, Engeland, de volgende boodschap op de zijkanten van stadsbussen getoond: "Er bestaat waarschijnlijk geen God. Maak je geen zorgen meer en geniet van je leven." Deze gedachte heeft ernstige gevolgen, omdat ze suggereert dat individuen vrij zijn om hun eigen waarden en meningen over wat goed en fout is, te bepalen. Dit zal leiden tot wanorde en vernietiging in de samenleving en zelfs tot schade aan anderen.

"Een man die niet in God gelooft, zal in alles geloven." – G.K. Chesterton

Vragen ter reflectie

1. Wat viel je op in deze les?
2. Wat zijn de implicaties als je niet in het bestaan van God gelooft?
3. Wat zijn de implicaties van het geloven in God?
4. Als je een gelovige bent, hoe heeft het geloof in God je leven dan veranderd?