

De Boodschap van de Bijbel

Wees erop uit om jezelf beproefd voor te stellen aan God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt.

2 Timoteüs 2:15 vertaald uit de Engelse New King James Version

Er is door de geschiedenis heen veel geleden omdat mensen het Woord van God misinterpreteren, misbruiken en - om het duidelijk te zeggen - slachten, hetzij door gepassioneerde onwetendheid of door sluwe misleiding. Er is een juiste en een verkeerde manier om het Woord te interpreteren, maar we moeten onze uiterste best doen om het in de juiste context te bestuderen, zodat we het "recht snijden" (correct analyseren en hanteren).

Sommige vertalingen van de Bijbel zeggen: "studieer om uzelf beproefd voor te stellen". Het idee dat wordt gecommuniceerd is niet dat we eenvoudigweg de Schrift moeten lezen, noch dat we het slechts moeten bestuderen om kennis te vergaren, maar dat we ijverig moeten zijn om ons in te spannen voor het nastreven van kennis (waarheid) zodat we mensen kunnen helpen door de waarheden erin correct te hanteren en te onderwijzen.

Hoewel sommige mensen het Woord kwaadwillig kunnen misbruiken, is het meestal gewoon het resultaat van onwetendheid: ze weten gewoon niet beter. Dit kan komen doordat we over het algemeen allemaal het Woord bestuderen door de filters van onze opvoeding, onze tradities, wat we altijd hebben geloofd, of door onze ervaringen. Het probleem is dat onwetendheid ons alleen maar zal doen vergaan (Hosea 4:6) en het brengt nooit vrijheid; alleen kennis van de waarheid zal vrijheid brengen (Johannes 8:32). Correcte kennis is het tegengif voor onwetendheid en ondergang.

Door ijverige studie van het Woord stellen we onszelf beproefd voor aan God. "Wees erop uit om jezelf beproefd voor te stellen aan God" - God stelt ons niet voor, wij stellen onszelf voor. Onze studie van het Woord zorgt er niet voor dat Hij ons goedkeurt of accepteert, en een gebrek aan ijverige studie maakt ons niet minder geaccepteerd door God – we worden door Hem geaccepteerd omdat we in Christus zijn, niet omdat we het Woord bestuderen. Onze ijverige studie van het Woord zou ons een groter bewustzijn van Gods acceptatie

moeten brengen. Een gebrek aan ijverige studie zal ons minder bewust, of volledig onwetend, maken van Zijn acceptatie.

Het is belangrijk om het Woord te bestuderen en te weten wat het zegt. Wanneer we het Woord niet ijverig bestuderen, kunnen we in dwaling terechtkomen (het Woord misbruiken), wat ertoe zal leiden dat we de waarheid niet kennen, of leugens geloven die zullen resulteren in vruchteloosheid (we zullen ofwel geen vrucht hebben, of de verkeerde vrucht). Bovendien kan dit ertoe leiden dat we ons schamen wanneer we beseffen dat we fout zaten. Wanneer we het Woord bestuderen en de waarheid ontdekken, hebben we altijd de keuze om het te aanvaarden of niet. Wanneer we zien dat we fout zitten, of beseffen dat we een leugen hebben geloofd, hebben we een keuze: veroordeling of bevrijding. Veroordeling en schaamte komen nooit van God - maar als we ons niet nederig opstellen ten opzichte van de waarheid, kunnen we ons beschaamd voelen. We zouden ons moeten schamen als we vasthouden aan een leugen wanneer de waarheid aan ons is geopenbaard. In deze situatie schaamt God ons helemaal niet – onze onwetendheid doet dat.

²⁹ Jezus antwoordde en zei tegen hen: “U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent, noch de kracht van God.”

Matteüs 22:29, vertaald uit de Engelse New King James Version

“U dwaalt” (AMPC), “U bent misleid” (TPT). Het niet kennen van de Schriften en de kracht van God plaatst ons in een tekort en brengt ons in dwaling. “De kracht van God” zou kunnen verwijzen naar het evangelie dat de apostel Paulus de kracht van God noemt (Romeinen 1:16). Veel mensen kennen veel van de Bijbel, maar kennen het evangelie niet. De Bijbel is niet het evangelie, maar de Bijbel bevat het evangelie. We moeten leren het Woord op de juiste manier te verdelen, zodat we het verschil kunnen kennen en het nauwkeurig kunnen presenteren.

¹³ “U maakt het woord van God krachteloos door uw overlevering die u hebt doorgegeven. En veel van dergelijke dingen doet u.”

Marcus 7:13, vertaald uit de Engelse New King James Version

We moeten nooit vasthouden aan leugens, met de veronderstelling dat we alles weten. Dat is trots. Het is essentieel dat we onszelf vernederen, zodat wanneer we geconfronteerd worden met nieuwe of andere informatie, we het in de Bijbel bestuderen om te zien of we ons moeten veranderen of niet. Wanneer we de waarheid zien en die een leugen in ons leven onthult, moeten we geen schuldgevoelens, veroordeling of zelfs schaamte toelaten – we moeten ons eerder onderwerpen aan de waarheid van het Woord en bevrijding laten plaatsvinden. Misschien hebben we een bepaalde leugen jarenlang geloofd; het kan zelfs een zeer gekoesterde traditie of een leerstelling zijn die ons enorm heeft gezegend. Maar wanneer de waarheid van het Woord een leugen onthult, moeten we altijd de waarheid omarmen als we willen groeien en wandelen in grotere vruchtbaarheid. De leugen of traditie waaraan we vasthouden, kan zelfs afkomstig zijn van een gerespecteerde Bijbelleraar die we graag horen en zeer waarderen - maar we mogen de “leraar van het Woord” nooit boven het Woord plaatsen, en hoewel we de mannen en vrouwen die in ons hebben geïnvesteerd liefhebben en eren, kunnen we hen nooit boven Gods woord eren.

En dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Alle Schrift is van God ingegeven en nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid:

2 Timoteüs 3:15-16, vertaald uit de Engelse King James Version

Bij het bestuderen van een vers in de Bijbel is het belangrijk dat we de context in overweging nemen. We kunnen woorden niet alleen definiëren volgens het woordenboek of ons begrip - we moeten rekening houden met de intentie van de auteur. Wanneer we het woord "schrift" lezen, denken we meestal aan onze Bijbels: van Genesis tot Openbaring. Echter, de apostel Paulus, die het boek Tweede Timoteüs schreef, had niet zo'n Bijbel zoals wij die hebben. Tweede Timoteüs werd rond 64-65 na Christus geschreven, en in die tijd had Paulus alleen de Joodse boeken van Genesis tot Maleachi. Het is mogelijk dat er ook enkele brieven uit het Nieuwe Testament in omloop waren, maar wanneer Paulus verwijst naar "schrift", verwijst hij niet naar de christelijke Bijbel; hij spreekt over Genesis tot Maleachi. Ik zeg niet dat Matteüs tot Openbaring niet geïnspireerd is - dat is het zeker wel. Maar wanneer Paulus zegt: "van kindsbeen af de heilige Schriften kent" en "Alle Schrift is van God ingegeven en nuttig", verwijst hij naar Genesis tot Maleachi. Dit te weten is belangrijk,

omdat het ons helpt beter te begrijpen wat de schrijver van een vers probeert te communiceren.

Paulus zegt dat het Oude Testament (Genesis tot Maleachi) door God is geïnspireerd en nuttig of winstgevend is voor doctrine (wat we geloven en anderen onderwijzen als waar), voor weerlegging (overtuiging van het kennen van goed en kwaad), voor correctie (om te herstellen op de juiste manier; om op het juiste pad te zetten) en voor onderricht in - niet voor - rechtvaardigheid (de Schriften wijzen ons in de richting van rechtvaardigheid - Jezus - niet in de richting van het verkrijgen ervan door onze eigen inspanningen).

In dit vers geeft Paulus ons ook het doel van de Oude Testamentische Schriften, namelijk om "u wijs te maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus". Dit is de boodschap van de Bijbel: het draait allemaal om Jezus en de zaligheid die in Hem door geloof wordt gevonden (door Hem te vertrouwen).

Jezus had geen Bijbel zoals wij die hebben, en dus wanneer Hij verwijst naar "Schriften", kunnen we er zeker van zijn dat Hij verwijst naar de boeken van het Oude Testament van Genesis tot Maleachi.

²⁵ Toen zei Hij tegen hen: "O, onverstandige mensen, en traag van hart om te geloven in alles wat de profeten gesproken hebben! ²⁶ Moest de Christus deze dingen niet lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan?" ²⁷ En Hij begon bij Mozes (Genesis tot Deuteronomium) en al de (schriften van de) Profeten, en Hij legde hun in alle Schriften (Genesis tot Maleachi) uit wat betreft Zichzelf.

Lukas 24:25-27, vertaald uit de New King James Version
(haakjes toegevoegd door mij)

Na Zijn opstanding gebruikte Jezus de Schriften (Genesis tot Maleachi) om uit te leggen dat deze naar Hemzelf en Zijn dood en opstanding wezen. Jezus legde niet alle Schriften aan hen uit, maar alle dingen in de Schrift die betrekking hadden op Hemzelf.

⁴⁴ Toen zei Hij tegen hen: "Dit zijn de woorden die Ik tot u gesproken heb terwijl Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat geschreven is in de Wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen betreffende Mij." ⁴⁵ En Hij opende hun verstand (door onderwijs), zodat zij de Schrift konden begrijpen. ⁴⁶ Toen zei Hij tegen hen: "Zo staat geschreven, (dat de Messias, de

Christus, zou lijden en op de derde dag uit de dood zou opstaan), en zo was het noodzakelijk dat de Christus zou lijden en op de derde dag uit de dood zou opstaan,⁴⁷ en dat in Zijn naam bekering en vergeving van zonden gepredikt zouden worden aan alle volken, te beginnen in Jeruzalem.

Lukas 24:44-47, vertaald uit de Engelse New King James Version
(haakjes toegevoegd door mij)

Jezus gebruikte de boeken van het Oude Testament, van Genesis tot Maleachi, om Zichzelf te openbaren en te laten zien dat Hij de vervulling van de Schrift is. Wij zouden het Oude Testament moeten gebruiken zoals Jezus en andere schrijvers van het Nieuwe Testament dat deden; niet om over de wet te onderwijzen en hoe mensen zouden moeten leven, maar om het goede nieuws over Jezus te verkondigen en wat Hij voor ons heeft gedaan.

⁴⁵ Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: “We hebben Hem gevonden over wie Mozes in de wet, en ook de profeten, geschreven hebben – Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef.”

Johannes 1:45, vertaald uit de Engelse New King James Version

Er zijn veel goede dingen die je kunt leren van de Oude Testamentische Schriften (Genesis tot Maleachi), maar hun primaire doel was om te wijzen op de komende Messias of Christus, de Gezalfde, en hoe Hij de mensheid zou verlossen van zonden.

³⁹ U doorzoekt de Schriften, omdat u denkt daarin eeuwig leven te hebben; en deze zijn het die van Mij getuigen. ⁴⁰ Maar u wilt niet tot Mij komen opdat u leven zou hebben.

Johannes 5:39, vertaald uit de Engelse New King James Version

De religieuze Joden waren ijverige studenten van de Schriften, maar ze begrepen het punt helemaal niet - omdat ze naar eeuwig leven zochten in de Schriften, zonder te zien dat deze Schriften naar Jezus als hun Messias verwezen, en dat in Hem eeuwig leven te vinden is. Hun ijverige inspanning om de Schriften te bestuderen was gericht in de verkeerde richting en dit was hun schaamte, omdat ze daardoor niet “Hem van wie Mozes in de wet, en ook de profeten, geschreven hebben – Jezus van Nazareth” vonden. Als ze hadden gezien wat de

Schrift hen probeerde te tonen, zouden ze Jezus niet hebben verworpen en hadden ze eeuwig leven gevonden.

We kunnen veel leren van de Oude Testamentische Schriften van Genesis tot Maleachi, maar hun primaire doel is om ons te wijzen op Jezus en de redding (eeuwig leven) die Hij biedt. Zoals Paulus schreef (2 Timoteüs 3:15-16), zijn de heilige Schriften in staat om “u wijs te maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus”. Dit is de boodschap van het Oude Testament en de hele Bijbel: het draait allemaal om Jezus en de zaligheid die in Hem door geloof (door Hem te vertrouwen) te vinden is.

Vragen voor Reflectie

1. Wat valt je op aan de les van vandaag?
2. Het is belangrijk om ijverig het woord te bestuderen. Wat betekent het om ijverig te zijn?
3. Hosea 4:6. Wat is het resultaat van onwetendheid?
4. Johannes 8:32. Wat zal een kennis van de waarheid brengen?
5. Wanneer Paulus en Jezus verwijzen naar de Schriften, waar hebben ze het dan over?
6. Lukas 4:17-21, Lukas 24:44-47. Hoe gebruikte of onderwees Jezus uit het Oude Testament?
7. Johannes 1:45. Hoe gebruikte Filippus, een Jood, de Schrift zoals opgetekend in dit vers?
8. Eeuwig leven. a. Johannes 3:16. Hoe verkrijgen we eeuwig leven? b. Johannes 10:27-28. Waar verkrijgen we eeuwig leven? c. Johannes 5:39-40. Wat was het doel van de Oude Testamentische Schriften? d. 1 Johannes 5:12 NKJV & TPT. Wie heeft eeuwig leven?
9. 2 Timoteüs 3:15. Wat is de boodschap van de Oude Testamentische Schriften?

Antwoorden

1. Eigen antwoord.
2. Eigen antwoorden. Dictionary.com zegt: “standvastige en zorgvuldige toepassing, juiste aandacht of zorg.”
3. Onwetendheid zal ons alleen maar doen vergaan.
4. Vrijheid.
5. Genesis tot Maleachi; de boeken van het Oude Testament.
6. Om te onthullen dat Hij de Christus (de Beloofde Messias) was; om te laten zien dat de Schriften naar Hem wezen.
7. Om te onthullen dat Jezus de Beloofde Messias was waarover “Mozes in de wet, en de profeten” geschreven hebben.
8. Eeuwig leven.
 - a. Door in Jezus te geloven.
 - b. In Jezus.
 - c. Om naar Jezus te wijzen zodat we eeuwig leven in Hem kunnen verkrijgen.
 - d. Wie Jezus heeft.
9. “Om u wijs te maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.” Dit is de boodschap van de Bijbel: het draait allemaal om Jezus en de zaligheid die in Hem door geloof (door Hem te vertrouwen) te vinden is.