

## Verlossing Deel 1 – Het Probleem

Genesis 2:8-9, 15-17, vertaald uit de Engelse NKJV

[8] De HEERE God plantte een tuin in Eden, in het oosten, en daar plaatste Hij de man die Hij had gevormd. [9] En de HEERE God deed alle bomen uit de grond laten opkomen die aangenaam waren om te zien en goed voor voedsel. De boom des levens was ook in het midden van de tuin, en de boom van de kennis van goed en kwaad... [15] Toen nam de HEERE God de man en plaatste hem in de tuin van Eden om die te bewerken en te bewaren. [16] En de HEERE God gebod de man, zeggende: "Van elke boom in de tuin mag je vrij eten; [17] maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven."

Mozes schrijft in Genesis (het eerste boek van de Bijbel) dat er twee bomen in het midden van de Hof van Eden stonden. Je zult opmerken dat Gods gebod aan de mens was dat hij vrijelijk van elke boom mocht eten (inclusief de boom des levens), behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Terwijl Mozes het scheppingsverhaal optekent, beladen hij het verslag met metaforen en diepere betekenissen om de centrale boodschap van de Bijbel over te brengen.

Gods gebod aan de mens was in feite om van de boom des levens te eten – een afbeelding van het eeuwige leven. De keuze tussen de twee bomen is in feite de keuze tussen leven en dood. Ze kozen de boom van de kennis van goed en kwaad, wat resulteerde in de dood. Als ze de boom des levens hadden gekozen, zouden ze “voor altijd leven” (Genesis 3:22) of “eeuwig leven” hebben gehad.

Het is nuttig op te merken dat de Bijbel vaak “eten” gebruikt als metafoor voor “geloven”. Dit is duidelijk te zien wanneer Jezus zegt: “Tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je geen leven in je.” (Johannes 6:53). Jezus zegt dat tenzij we geloven in Zijn offer en wat dit voor ons heeft bereikt, we geen eeuwig leven zullen hebben.

In Genesis kozen Adam en Eva de dood. De bomen stonden overigens naast elkaar in het midden van de tuin – dit laat zien dat je om van de ene boom te “eten”, je de andere moest passeren. Ze namen dus niet gewoon van de verkeerde boom omdat er geen andere optie was of omdat ze het niet beter wisten. Hun keuze was een directe opstand tegen Gods instructies om niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, en bovendien was het een

afwijzing van Gods uitnodiging tot eeuwig leven. Eten van de verkeerde boom ging over het niet vertrouwen op God, maar het vertrouwen op zichzelf.

We zien dat Kaïn "eet" van de verkeerde boom door de kennis van goed en kwaad in eigen handen te nemen, wat resulteerde in de moord op Abel. Deze bomen zijn een afbeelding van de keuze die wij tegenkomen: zullen we kiezen om van de boom des levens te "eten" en eeuwig leven ontvangen? Of zullen we "eten" van de kennis van goed en kwaad en sterven? We moeten allemaal kiezen van welke boom we zullen eten, en totdat we kiezen om van de boom des levens te eten, wijzen we deze eigenlijk af en verwerpen we Gods uitnodiging.

Jesaja 64:6, vertaald uit de Engelse GNT

[6] Wij zijn allemaal zondig geweest; zelfs onze beste daden zijn van top tot teen onrein. Door onze zonden zijn we als bladeren die verwelken en door de wind weggeblazen worden.

Romeinen 5:12, vertaald uit de Engelse GNT

Zonde is de wereld binnengekomen door één man, en zijn zonde bracht de dood met zich mee. Als gevolg daarvan heeft de dood zich verspreid over het hele menselijk ras omdat iedereen gezondigd heeft.

Romeinen 3:23, vertaald uit de Engelse KJV

Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God;

Iedereen van ons komt tekort – niemand van ons is perfect. Maar wat betekent dit echt? Totdat we ervoor kiezen de boodschap van het evangelie te omarmen – om deel te nemen aan de Boom des Levens – blijven we incompleet, tekortschietend aan de heerlijkheid van God en de belofte van eeuwig leven. Verlossing is de aanwezigheid van Gods Geest in ons, voor altijd, en het is de vrucht van het geloven in het evangelie. Het erkennen van onze behoefte aan verlossing is cruciaal. We hebben allemaal een Redder nodig om ons te redden van onze zonden – we kunnen onszelf eenvoudigweg niet redden.

Johannes 16:8-9, vertaald uit de Engelse NKJV

En wanneer Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: [9] van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

De zonde waaruit we gered moeten worden, is niet liegen, doden, stelen of seksuele immoraliteit. Hoewel deze allemaal verkeerd zijn, zijn ze slechts vrucht van een dieper probleem. De zonde waar ieder van ons redding voor nodig heeft, is de zonde van ongeloof – het niet geloven in het goede nieuws van Jezus' dood en opstanding, en de belofte van eeuwig leven die het evangelie brengt. De zonde van ongeloof is wat de mens doet "tekortschieten" aan de heerlijkheid van God. Maar geloven in Jezus en Zijn verlossende werk zou een man in het rechte staan met God brengen, waar hij niet langer tekortschiet (ook al is hij niet perfect in zijn gedrag).

Ezechiël 36:25-27, vertaald uit de Engelse NKJV

Dan zal Ik schoon water over je sprenkelen, en je zult rein zijn; Ik zal je reinigen van al je onreinheid en van al je afgoden. [26] Ik zal je een nieuw hart geven en een nieuwe geest in je binnenste leggen; Ik zal het hart van steen uit je vlees nemen en je een hart van vlees geven. [27] Ik zal Mijn Geest in je binnenste leggen en ervoor zorgen dat je in Mijn verordeningen wandelt, en je zult Mijn oordelen bewaren en doen.

Hier zien we een belofte van verlossing door de profetie van Ezechiël. De belofte van God is dat Hij ons door de verlossing reinigt (we zijn nu rein), ons een nieuw hart en een nieuwe Geest (Zijn Geest) geeft. Dit beschrijft de nieuwe schepping waarover we lezen in 2 Korintiërs 5:17.

Johannes 3:16-18, vertaald uit de Engelse NKJV

Want God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. [17] Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden. [18] "Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Gods liefde voor de mensheid was zo groot dat Hij zich tot ons wendde om verlossing beschikbaar te maken. Hij zag dat de mens tekortschiet en zichzelf niet kon redden, en daarom maakte God eeuwig leven beschikbaar. Alles wat we hoeven te doen is geloven in (eten van) Jezus' verlossende werk.

## Vragen voor reflectie

1. Wat valt je op aan deze les?
2. Hoe weerspiegelt de keuze tussen de twee bomen in de tuin een diepere spirituele beslissing waar we allemaal mee te maken hebben?
3. Lees Deuteronomium 30:19. Hoe beschrijft dit vers de “twee bomen”?
4. Lees Johannes 3:36 en 5:24. Kun je de “twee bomen” in deze verzen zien?
5. Lees Romeinen 6:23. In wezen legt Paulus de “twee bomen” uit. Hoe beschrijft hij ze?
6. Volgens Romeinen 3:23, waarom hebben we allemaal verlossing nodig?
7. Lees Efeziërs 1:13. Leg Gods antwoord op het probleem (of tekort) van de mens uit.
8. Hoe heeft deze les je kijk op God en verlossing veranderd?